

Nükleer Enerji Oturumunun Ardından

Sanal ortamdan evrakların arasına taşınan davet yazısının öyküsünü henüz tam olarak çözebilmiş değilim. Bildiğim tek şey, siberetik uzayda asıllı duran bu davetin benim dikkatimi çekeceğini düşünen bir arkadaşımızın (?) işgüzarlığı oldu...

"Nükleer Enerji Kullanımında Almanya Deneyimi"¹¹ idi davet yazısının başlığı. Bu deyim kim aktaracak acep» diye geçirdim aklımdan. Kesin dönüş yapmış duyarlı bir ikinci kuşak yurttaşımız mı? Ya da Masif Sülfid yatakları üzerine yüksek lisans burslu bir meslektaşımız mıydı yoksa durumdan vazife çıkarana?

Davet yazısının devamında bulunan» Hans Josef Fei adı, "hiç biri"¹¹ şıkına karşılık geliyor ve sorular son buluyordu. Federal Almanya Parlamentosu Üyesi Birik 9Q/Yeşiller Partisi Enerji Sözcüsü» kar kış demeden kilometlerce yollu tepip, bizlerle bu konudaki ulusa! deneyimlerini, evrensel kaygılarıyla paylaşmak istemişti.,

Ne yani "elin gavuru"¹¹ sırf bizi ve bilimle insanlığı düşünerek onca yolu teper de, şunun şurası birkaç saatlik yoldan dinlemeye gitmemek olur muydu?

Sohbet toplantısı Dr. Tonay Sıdki Uyar tarafından koordine ediliyordu. Bu arada İstanbul Çevre Konseyi, Doğu Akdeniz Çevrecileri (DAÇE), Batı Akdeniz Çevre Platformu Katılımcıları (BAÇEP), Karadeniz Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Forumu Birliği ve Heinrich Böll Vakfı'nın katkıları da unutulmamalı.

Herr Fei» 1989 yılından bu yana ülkesinde hiçbir nükleer santral projesinin yapılmadığını¹¹-ve .bu yasama yılında ise var olan 19 santralin kap-

Mutlû Gürfir

JMOYönetim Kurulu
Genel Sekreter

atılacağına planlandığını belirterek başladı konuşmasına. Bu son kararın alınmasında, mevcut hükümetin bir koalisyon yapılması olmasından kaynaklı sıkıntılarını da sözleri arasına sıkıştırılmayı ihmal etmedi.

Yeni dönemdeki hedeflerinin, kömür,- petrol ve doğalgazla çalışan santralleri de kaldırmak olduğunu ifade eden Fell» özellikle nükleer santrallerinin hesaplanan maliyetlerin 540 katı yüksek bedellerle kurulabildiğini ve bu artışları dikkate alarak rüzgar, güneş ve biyo enerji gibi seçenekler üzerindeki çalışmalara ağırlık verildiğini söyledi.

Hiçbir gelişmiş ülkenin geleceğe dönük enerji planları arasında nükleer enerjiye yer verilmediğinde işaret eden Fell, nükleer teknolojinin gelişmiş ülkelere» gelişmekte olan ülkelere pazar- (andığını kaydetti. Sermayenin (yani ÇUŞ) kendi ülkesinde yapamadığını az gelişmiş ülkelerde yapacak. Bunun karşısında duracak bir güç ne yazık ki yok. (Özgün tespiti olarak algılamak gerek. Kısacası uyanık olun demek istiyor gibi geldi bana.

Nükleer enerjide çözümlenememiş bir çok sorun olmakla birlikte özellikle de atıkların depolanması konusunda henüz nihai bir çözüm bulunmadığını ve atom .enerjisinin barış için kullanılıp kullanılmayacağından da hiç kimsenin emin olamayacağını hatırlatarak, bizlere bir öneride bulunma cüretini de gösterdi: "Türkiye, deprem, riski olan

bir bölgeye, hiç de ekonomik olmayan bir enerji üretimi için, milyarlarca lira ödememe!. Bunun yerine yeni teknolojilere ve alternatif enerji kaynaklarına yatırım yapmalıTM diyerek.,

Marmara Bölgesi millet vekillerinden bazıları ile birkaç duyarlı akademisyen ve çevreci kuruluş temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantı sonrasında güzel bir tartışma platformu oluştu. Geçmiş dönemlerde TEK Genel müdürlüğü yapmış bir beyefendinin de hazır bulunması, Green Peace temsilcisi Melda Keskin ile kendini "zehirli karşıdaki köyde yaşayan bir yazar" olarak tanıtan Umur Damşım varlığı toplantıya renk katan unsurlardı.

Tekirdağ milletvekillerinden Dr. Fırat Dayanıklı öncelikle nükleer fizik okumuş bir Nükleer Kardiyolog olmanın verdiği deneyim ve Herr FdPin giriş konuşmasında AB sürecinde Türkiye'ye insan hakları ve özgürlüklerden, alternatif enerji yatırımlarına kadar geniş bir yelpazede, Alman Hükümeti olarak her türlü desteğe hazır oldukları yönündeki açıklamasından hareketle, Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkenin (at kapaklarının, bir çok belirsizliği bünyesinde barındıran nükleer enerji gibi bir teknolojiye yatırıma karşı olduğunu¹¹ belirtiyordu. Ardından sorduğu soruda kafasını kuralayan noktalardan biri olduğunu açıkladığı "atom bombası" sorunu, konuşmacılar tarafından yanıtız kaldı. Bu durumdan • vazife çıkarmak yükümlülüğünü yerine getirmek amacı ile bir hatırlatma yapmak bu satırların yazarına katıyor sanırım: Türkiye Nükleer Silahlarının Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (IMPTJ)na ülkelerden biridir. (İlgililerin bilgilerine)..